

## **ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ (ΠΖ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ**



Γεννήθηκε στη Λάγγα Καστοριάς, στις 12 Οκτωβρίου 1931. Εισήλθε στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, στις 27 Ιανουαρίου 1950 και αποφοίτησε με τον βαθμό του Δεκανέα, στις 6 Δεκεμβρίου 1951.

Έλαβε μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις της Ν. Κορέας, από 11 Ιουνίου 1953 έως και 2 Ιουνίου 1954.

Στην ΕΛΔΥΚ (Ελληνική Δύναμη Κύπρου) υπηρέτησε με το βαθμό του Ανθυπασπιστή, από 31 Ιουλίου 1972 έως και τη 16η Αυγούστου 1974, ως Διμοιρίτης Διμοιρίας ΠΑΟ 75 χιλιοστών του Λόχου Βαρέων Όπλων. Εξαφανίσθηκε μαχόμενος εναντίον των Τούρκων, κατά τη μάχη του Στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ, την 16 Αυγούστου 1974, στο ύψωμα Αγίου Γεωργίου. Στην επίθεση του «ΑΤΤΙΛΑ», εμπύχωνε συνεχώς τους στρατιώτες και με το ΠΑΟ (πυροβόλο άνευ οπισθοδρομήσεως) στα χέρια έβαλλε ακατάπαυστα εναντίον των τουρκικών αρμάτων από απόσταση αναπνοής.

Τιμήθηκε για τις υπηρεσίες που προσέφερε με το αναμνηστικό μετάλλιο Νοτίου Κορέας, τη Διεμβολή Ευαρέσκειας του Προέδρου Νότιας Κορέας, το Αργυρό Αριστείο Ανδρείας για τη συμμετοχή του στο Εκστρατευτικό Σώμα Ν. Κορέας, τον Πολεμικό Σταυρό Γ' Τάξεως ως αγνοούμενος στις επιχειρήσεις της Κύπρου, καθώς και με το Αναμνηστικό Μετάλλιο Επιχειρήσεων Κύπρου από το ΓΕΣ. Προήχθη σε Ανθυπολοχαγό στις 16 Αυγούστου 1974 και με το ΦΕΚ 1178/2008 (Τεύχος Γ') προήχθη σε Συνταγματάρχη.

Έπειτα από 43 χρόνια ανευρέθηκαν τα λείψανά του, τα οποία παραδόθηκαν στις 26 Μαΐου 2017 παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, στις δύο κόρες του Ιωάννα Παπαλάμπρου και Αθηνά Γιάγκου.