

Αντγος Κωνσταντίνος Σμολένσκης (1842-1915)



Φοίτησε στην ΣΣΕ από την οποία αποβλήθηκε λόγω του ζωηρού του χαρακτήρα. Στη συνέχεια φοίτησε στην στρατιωτική σχολή των Βρυξελλών. Κατατάχθηκε στον ΕΣ το 1892 ως Ανθστης. Συμμετείχε ως Λγος στην Κρητική Επανάσταση (1866-67). Στον πόλεμο του 1897 διετέλεσε Δκτης Ταξίας και διακρίθηκε για την άμυνα που προέβαλε στο Βελεστίνο. Διετέλεσε Βουλευτής Αττικοβοιωτίας και Υπουργός των Στρατιωτικών

Αντγος Παναγιώτης Δαγκλής (1853-1924)



Γεννήθηκε το 1853 στο Αργίριο. Εισήλθε στη ΣΣΕ το 1870 απ' όπου εξήλθε το 1877 με το βαθμό του Ανθυπασπιστή Πυροβολικού. Το 1878 ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός (Αρχηγός της Τάξης του). Συμμετείχε στον πόλεμο του 1897, στον Μακεδονικό Αγώνα (από επιτελική θέση), στους Βαλκανικούς Πολέμους, ενώ ήταν ο Διοικητής των Ελληνικών δυνάμεων κατά τον Α' ΠΠ (θέση στην οποία αντικαταστάθηκε από τον Παρασκευόπουλο). Το 1893 επινόησε το λυόμενο ορειβατικό πυροβόλο Schneider-Δαγκλής των 75 χιλ. Συμμετείχε ενεργά στην πολιτική με την πλευρά των βενιζελικών. Απεβίωσε στην Αθήνα το 1924.

Αντγος Λεωνίδα Παρασκευόπουλος (1860-1936)



Γεννήθηκε στην Κύθνο. Φοίτησε στη ΣΣΕ απ' όπου αποφοίτησε το 1881 με τον βαθμό το Ανθυπολοχαγού ΠΒ. Συμμετείχε στην κατάληψη της Άρτας (1881), στα μεθοριακά επεισόδια του 1866 (Θεσσαλία) και στον ατυχή πόλεμο του 1897. Στον Α' Βαλκανικό πόλεμο συμμετείχε ως Δκτής του 2ου Συντάγματος Πεδινού ΠΒ και στη συνέχεια ως Αρχηγός ΠΒ της Στρατιάς στο μέτωπο της Ηπείρου. Κατά τον Β' Βαλκανικό Πόλεμο, διετέλεσε Δκτής της Χ Μεραρχίας Ευζώνων. Στον Α' ΠΠ υπηρέτησε ως Διοικητής του Α' ΣΣ στη Θεσσαλονίκη και ηγήθηκε των ελληνικών δυνάμεων στο Μακεδονικό Μέτωπο. Στη συνέχεια διετέλεσε Αρχιστράτηγος του ΕΣ (1918-1920) κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Πέθανε στο Παρίσι το 1936.

Υπλγός (ΠΒ) Πέτρος Σαρόγλου (1864-1920)



Γεννήθηκε το 1864 στην Αθήνα από πλούσια οικογένεια. Το 1879 σε ηλικία 15 ετών, εισήλθε στη ΣΣΕ και το 1886 ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού. Έλαβε μέρος στον πόλεμο του 1897, ενώ το 1898 αποστρατεύτηκε. Ήταν βασικός χρηματοδότης του Μακεδονικού Κομιτάτου. Οι ευεργεσίες του ήταν πολλές και μεγάλες. Η ΛΑΕΔ στεγάζεται σε κτήριο που δώρισε. Πέθανε στο Λουτράκι το 1920.

Ανθλγός (ΠΒ) Παύλος Μελάς (1870-1904)



Γεννήθηκε στη Μασσαλία της Γαλλίας. Το 1886 εισήχθη στη ΣΣΕ απ' όπου αποφοίτησε το 1891 ως Ανθυπολοχαγός ΠΒ. Συμμετείχε στον ατυχή πόλεμο του 1897 υπό τον Πρίγκηπα Νικόλαο. Το 1900 έγινε μέλος του Μακεδονικού Κομιτάτου και συμμετείχε στις επιχειρήσεις του Μακεδονικού Αγώνα, με το ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας. Σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 1904 στο χωρίο Στάτιστα (σημερινό Μελάς) από οθωμανικό απόσπασμα που τον περικύκλωσε. Αποτελεί για πολλούς το πρότυπο του Έλληνα μαχητή.

Υπλός (ΠΒ) Δημήτριος Καμπέρος (1880-1942)



Γεννήθηκε το 1880. Αρχικά ήταν αξιωματικός του Πυροβολικού και ένας από τους έξι Έλληνες αξιωματικούς που εστάλησαν για αεροπορική εκπαίδευση στην Γαλλία το 1911. Το Όπλο του Πυροβολικού άλλωστε αποτέλεσε τη δεξαμενή από την οποία προήλθαν τα πρώτα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας και αργότερα της Αεροπορίας Στρατού. Τον Μάιο του 1912 πραγματοποίησε την πρώτη πτήση με στρατιωτικό αεροπλάνο στην Ελλάδα. Συμμετείχε στους Βαλκανικούς Πολέμους και στις 11 Οκτωβρίου 1912 έκανε μια αναγνωριστική πτήση πάνω από την τουρκοκρατούμενη ακόμα Πρέβεζα. Από πολλούς θεωρείται η πρώτη πτήση αεροσκάφους για πολεμικό σκοπό. Με τον Μουτούση έκαναν αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από Πρέβεζα και Μπιζάνι, ρίχνοντας χειροβομβίδες με τα χέρια πάνω από τις εχθρικές οχυρώσεις. Έλαβε το προσωνύμιο «Τρελοκαμπέρος», λόγω των ριψοκίνδυνων πτήσεών του. Πέθανε στην Αθήνα το 1942, σε οικιακό ατύχημα.

Τχης (ΠΒ) Δημήτριος Κωστάκης (1891-1961)



Γεννήθηκε το 1901 στα Μπεστιά Λάκκας του Σουλίου Ιωαννίνων. Το 1913 κατατάχθηκε ως εθελοντής στον ΕΣ και συμμετείχε στον Β' Βαλκανικό Πόλεμο. Πήρε μέρος στην εκστρατεία της Ουκρανίας (1919) και στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Το 1923 προήχθη σε Ανθυπολοχαγό. Τον Αύγουστο του 1940, όντας Ταγματάρχης ε.α., ανακαλείται στις τάξεις του ΕΣ ως έφεδρος εκ μονίμων και τοποθετείται Διοικητής της 1ης Μοίρας Ορειβατικού ΠΒ της VIII Μεραρχίας. Το όνομα του έγινε θρύλος, όχι μόνο για το Πυροβολικό, μα για όλο το ελληνικό στράτευμα. Πέθανε το 1961.

Τχης (ΠΒ) Κων/νος Βερσής (1901-1941)



Γεννήθηκε το 1901 στην Αθήνα και εντάχθηκε στο στράτευμα το 1922, ως Ανθλγός ΠΒ. Κατά την ιταλική εισβολή υπηρέτησε ως Δκτής Μοίρας στο Α' Σύνταγμα ΠΒ της VIII Μεραρχίας και συμμετείχε στη Μάχη Ελαίας - Καλαμά με μεγάλη απόδοση. Μετά την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων, οι Γερμανοί απαίτησαν την παράδοση όλου του οπλισμού. Ο Βερσής, μη αποδεχόμενος τους ταπεινωτικούς όρους και ως ύστατη πράξη ηρωισμού, διέταξε τους άνδρες του να συγκεντρώσουν τα πυροβόλα της Μοίρας και να τραγουδήσουν τον Εθνικό Ύμνο στραμμένοι προς νότο, προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Αφού χαιρέτισε στρατιωτικά τα πυροβόλα, διέταξε να τα καταστρέψουν, ενώ κατά τη διάρκεια των εκρήξεων ο ίδιος αυτοκτόνησε.

Τχης (ΠΒ) Ιωάννης Παπαρρόδου (1904-1941)



Γεννήθηκε το 1904 στη Λαμία. Φοίτησε στη ΣΣΕ και το 1923 ονομάστηκε Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού. Το 1930 μετατέθηκε στη ΓΥΣ, ενώ ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος τον βρήκε Διοικητή της 21ης Μοίρας Ορειβατικού Πυροβολικού. Κατά την γερμανική εισβολή, συμμετείχε στη Μάχη της Κλεισούρας. Σκοτώθηκε τις απογευματινές ώρες της 13ης Απριλίου 1941 πληγωμένος θανάσιμα από ριπή πολυβόλου. Ο Παπαρρόδου ήταν αθλητής χειμερινών αγώνων και είχε διακριθεί στο άθλημα της χιονοδρομίας στους Πανελλήνιους Αγώνες του 1935.

Ανχης (ΠΒ) Στυλιανός Καλμπουρτζής (1921-1974)



Γεννήθηκε το 1921 στη Θεσσαλονίκη. Το 1945 κατατάχθηκε στον ΕΣ για ζητή εθελοντική υπηρεσία. Το 1949 εισήχθη στη ΣΣΕ και εξήλθε το 1950 ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού. Το 1958 μετατάχθηκε στο Πυροβολικό. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο του 1974, τον βρήκε Διοικητή της 181 ΜΠΠ. Την 23η Ιουλίου 1974, παρά την επίσημη εκκευρία, η Μοίρα προσβλήθηκε κατόπιν ενέδρας, στον χώρο τάξης της, βόρεια του χωριού Συγχαρί. Ακολούθησε μάχη σώμα με σώμα, όπου ο Καλμπουρτζής πολέμησε με θάρρος δίπλα στους στρατιώτες του. Η τύχη του αγνοείτο από τις 24 Ιουλίου 1974. Το 2015 ταυτοποιήθηκαν τα οστά του τα οποία βρέθηκαν το 2011 σε χώρο ταφής στην διάβαση Πέλλα Πάϊς - Συγχαρί. Το 2011 έλαβε μετά θάνατον το βαθμό του Αντιστράτηγου κατά την διάρκεια τελετής των αποκαλυπτηρίων της προτομής του στην Σχολή Πυροβολικού.

Ανχης (ΠΒ) Εμμανουήλ Χατζηδάκης (1927-1974)



Γεννήθηκε το 1927 στο Καλάμι Χανίων. Το 1947 εισήχθη στη ΣΣΕ, απ' όπου αποφοίτησε το 1947 ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού. Συμμετείχε στις επιχειρήσεις στον Γράμμο και στο Βίτσι, όπου τραυματίστηκε τον Ιούνιο του 1949. Το 1950 μετατάχθηκε στο Πυροβολικό. Διετέλεσε Διοικητής της 149 ΜΜΒΠ. Τον Σεπτέμβριο του 1973 μετατέθηκε στην Κύπρο ως Διοικητής της 173 ΜΑ/ΤΠ. Έπεσε μαχόμενος μετά από τουρκική αεροπορική επιδρομή που έλαβε χώρα στις 15:30 της 22 Ιουλίου 1974, μισή ώρα πριν την έναρξη της ανακωχής, όταν προσβλήθη ο σταθμός Διοικήσεως της Μοίρας από ρουκέτα Τουρκικού Αεροσκάφους. Έλαβε το βαθμό του Αντιστράτηγου μετά θάνατον.