

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



Η Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ) ιδρύθηκε στις 12 Μαρτίου 1955 στον Ασπρόπυργο Αττικής, χάρη στην πρωτοβουλία και τις προσπάθειες του Στρατηγού Ανδρέα Καλλίνσκη, πρώτου Δκτού των Δυνάμεων Καταδρομών (1947- 1956). Ο Στρατηγός ήθελε να κάνει τους καταδρομείς του αλεξιπτωτιστές. Απευθυνόμενος στον Αντισυνταγματάρχη Περικλή Παπαθανασίου είπε: *"Το όνειρο μου είναι να δημιουργήσω ένα Σώμα Αλεξιπτωτιστών για τον Ελληνικό Στρατό"*. Στις αρχές του 1951, ο Στρατηγός στέλνει τον Περικλή Παπαθανασίου μαζί με δύο Λοχαγούς, τον Κωνσταντίνο Κρητικό και τον Λουίζο Χριστοδουλίδη, στο Φορτ Μπένινγκ των ΗΠΑ, για να εκπαιδευθούν κανονικά ως εκπαιδευτές αλεξιπτωτιστών. *"Γυρίσαμε τον Αύγουστο του 1951, αλλά δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να ιδρύσουμε την Σχολή"*, θυμάται ο Αντισυνταγματάρχης Παπαθανασίου. Τελικά το 1955, το Γενικό Επιτελείο Στρατού αποφάσισε, ύστερα από πρόταση του Στρατηγού Καλλίνσκη, την ίδρυση της Σχολής με την πλήρη υποστήριξη των Αμερικανών, οι οποίοι ανέλαβαν τον εφοδιασμό της Σχολής με τα απαραίτητα ειδικά υλικά (αλεξίπτωτα κλπ).

Την Αμερικανική Στρατιωτική Αποστολή αποτέλεσε μια ομάδα Αμερικανών εκπαιδευτών (αξιωματικών - υπαξιωματικών) με επικεφαλής τον Αντισυνταγματάρχη Τζών Φίλιπς. Υπό τον Αντισυνταγματάρχη Παπαθανασίου ανέλαβε ως υποδιοικητής ο Ταγματάρχης Ευστράτιος Παλιατσάρας, ο οποίος υπηρέτησε κατά τον πόλεμο στην Βρετανική Ειδική Υπηρεσία "Advance Force 133". Στην πρώτη εκπαιδευτική σειρά που λειτούργησε από την 1 Ιουλίου 1955, συμμετείχαν Έλληνες και Αμερικανοί εκπαιδευτές. Την ευθύνη εκπαίδευσης είχαν οι Αμερικανοί στρατιωτικοί. Κατά την διάρκεια εκπαίδευσης της σειράς αυτής τραυματίστηκε θανάσιμα, σε άλμα από Αεροσκάφος σε πτήση στο αεροδρόμιο του ΤΑΤΟΪΟΥ, ο επικεφαλής των Αμερικανών εκπαιδευτών, Αντισυνταγματάρχης Τζών Φίλιπς. Μετά το τέλος της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς, άρχισε η εκπαίδευση της δεύτερης σειράς με Έλληνες εκπαιδευτές, οι οποίοι είχαν και την ευθύνη εκπαίδευσης.

Η Σχολή αναδιοργανώθηκε από 11 Ιουνίου μέχρι 15 Αυγούστου 1963 και μετονομάστηκε σε Απόσπασμα Αλεξιπτωτιστών. Το 1965 μετονομάστηκε και πάλι σε Σχολή Αλεξιπτωτιστών, με Διοικητή τον τότε Αντισυνταγματάρχη και μετέπειτα Στρατηγό, Βορριά Γεώργιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώτοι Έλληνες Αλεξιπτωτιστές (Καταδρομείς του Ιερού Λόχου) εκπαιδεύτηκαν στη Παλαιστίνη το 1942 και έπεσαν με αλεξίπτωτο στη Σάμο, μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας τον Οκτώβριο του 1943. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Συνταγματάρχης Τσιγάντες, ως Διοικητής του Ιερού Λόχου, εκτέλεσε άλμα στη Σάμο το 1943, χωρίς να έχει υποστεί εκπαίδευση αλεξιπτωτιστού.