

Γενικά



Η μακρά και ειρηνική περίοδος της ζωντανής παρουσίας και δράσης των Δυνάμεων Καταδρομών αρχικά και των Ειδικών Δυνάμεων αργότερα στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορούμε γενικά να πούμε ότι χαρακτηρίζεται από μια συνεχή και έντονη προσπάθεια ανάπτυξης τους, συστηματικής και ρεαλιστικής εκπαίδευσης, εκσυγχρονισμού των μέσων και των υλικών, προσαρμογής στις σύγχρονες αντιλήψεις περί ειδικού πολέμου, συνεργασίας με τις αντίστοιχες Ειδικές Δυνάμεις συμμάχων και φίλων χωρών και συμμετοχής τους σε διακλαδικές και συμμαχικές ασκήσεις. Ταυτόχρονα, ενδιαφέρουσα και εντυπωσιακή υπήρξε και η παρουσία τους σε ποικίλες αθλητικές εκδηλώσεις (Στρατιωτικές, Σκοπευτικές, Αλεξιπτωτιστών, Χιονοδρόμων, Βατραχανθρώπων κ) και η κοινωνική προσφορά τους, όπου και όταν τη χρειάστηκε η πολιτεία.

Και πράγματι είναι παραδεκτό πλέον από όλους, ότι σε αυτήν ακριβώς την περίοδο οι Ειδικές

Δυνάμεις πέτυχαν πάρα πολλά, ανεβάζοντας με μόχθους και κόπους, το επίπεδό τους γενικά σε πολύ αξιόλογη θέση, ενώ συνέχισαν παράλληλα να διατηρούν τις παραδόσεις που κληρονόμησαν από τους πρωτοπόρους Ιερολοχίτες και Καταδρομείς. Εδώ θα πρέπει να προστεθεί επίσης:

- Η μετά το 1960 (έτος ανακηρύξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας) παροχή συνεχούς συνδρομής στη συγκρότηση και λειτουργία των Μονάδων Καταδρομών της Κυπριακής Εθνοφρουράς, και
- Η συμμετοχή μιας Μονάδας Καταδρομών στις πολεμικές επιχειρήσεις στη μεγαλόνησο Κύπρο το 1974, κατά τις οποίες είχε έναν αξιωματικό και 28 οπλίτες νεκρούς από πτώση αεροσκάφους.

Στη συνέχεια θα αναφερθούν πολύ περιληπτικά, οι κυριότεροι τομείς δραστηριότητας των Μονάδων Καταδρομών και των Ειδικών Δυνάμεων, κατά τη χρονική περίοδο από το 1951 και εντεύθεν.

Η ανασυγκρότηση και ανάπτυξη των Μονάδων Καταδρομών

Από το 1951 μέχρι και σήμερα, η δομή και η οργάνωση των Μονάδων Καταδρομών πέρασε από πολλά στάδια, μέχρι να καταλήξουν στη σημερινή μορφή τους. Η επιδίωξη της παραπέρα ανάπτυξης, η ανάγκη της σύγχρονης εκπαίδευσης και της πλέον αποδοτικής λειτουργίας και η υποχρέωση της πλήρους ανταπόκρισης στον εκάστοτε ρόλο και στις αποστολές που αναλάμβαναν στα πλαίσια της Εθνικής Άμυνας της χώρας, επέβαλαν την κατά καιρούς ανασυγκρότηση και αναδιοργάνωση των Μονάδων Καταδρομών, όπως παρακάτω κατά χρονολογική σειρά αναφέρεται.

1955: Συγκρότηση της Σχολής Αλεξιπτωτιστών, εγκατάσταση και λειτουργία της στην παραλία Ασπροπύργου Αττικής.

1956: Οριστική μεταστάθμευση του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Μονάδων Καταδρομών από το Καβούρι της Βουλιαγμένης στη Νέα Πέραμο (Μεγάλο Πεύκο) Αττικής.

1957: Διάλυση της Διευθύνσεως Δυνάμεων Καταδρομών του ΓΕΣ (ΓΕΣ/Α11) και της Διοικήσεως Δυνάμεων Καταδρομών και συγκρότηση: της "Διοικήσεως Καταδρομών" στο ΓΕΣ, με αρμοδιότητες Διευθύνσεως και ταυτόχρονα Σχηματισμού και ενός Τακτικού Επιτελείου Δυνάμεων Καταδρομών με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Συγκρότηση ενός Πειραματικού Κέντρου Εκπαιδεύσεως Μονάδων Καταδρομών στο στρατόπεδο της Σχολής Αλεξιπρωτιστών.

1959: Αναδιοργάνωση των Μοιρών Καταδρομών (σε 4 Τμήματα Κρούσεως και ένα Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης) και συγκρότηση του "Ειδικού Τμήματος Αλεξιπρωτιστών" υπό τη Σχολή Αλεξιπρωτιστών.

1961: Οργάνωση και λειτουργία του "Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα" στον Όλυμπο, αντί του μέχρι τότε λειτουργούντος στο Βέρμιο "Κέντρου Εκπαιδεύσεως Χιονοδρόμων".

1962: Μετονομασία του Τακτικού Επιτελείου /Δυνάμεων Καταδρομών σε "1η Τακτική Διοίκηση Δυνάμεων Καταδρομών".

1963: Αναδιοργάνωση της Σχολής Αλεξιπρωτιστών σε "Απόσπασμα Αλεξιπρωτιστών", με ανάθεση σε αυτό πολεμικών αποστολών.

Διάλυση του μέχρι τότε λειτουργούντος στη Ρεντίνα Θεσσαλονίκης Κέντρου Εκπαιδεύσεως Καταδρομών του Γ' Σώματος Στρατού και συγκρότηση στο ίδιο στρατόπεδο του "Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ανορθοδόξου Πολέμου", αρχικά υπό τη Διοίκηση Καταδρομών και στη συνέχεια υπό τη Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ.

Αναδιοργάνωση της Γ' Μοίρας Καταδρομών και μετονομασία της σε "Γ' Μοίρα Αμφιβίων Καταδρομών", με απ' ευθείας υπαγωγή της υπό τη Διοίκηση Καταδρομών.

1965: Συγκρότηση των "1ης και 2ας Μοιρών Αλεξιπρωτιστών", με έδρες τον Ασπρόπυργο και το Διόνυσο Αττικής αντίστοιχα.

Συγκρότηση της "2ης Τακτικής Διοίκησης Καταδρομών" στον Ασπρόπυργο, στην οποία υπήχθησαν οι δύο Μοίρες Αλεξιπρωτιστών.

Αναδιοργάνωση του 480 Τάγματος Διαβιβάσεων Καταδρομών.

Αναδιοργάνωση του Αποσπάσματος Αλεξιπρωτιστών και μετονομασία του και πάλι σε Σχολή Αλεξιπρωτιστών.

1967: Μετονομασία της 1ης Τακτικής Διοίκησης /Δυνάμεων Καταδρομών σε "1ο Σύνταγμα Καταδρομών" με τις Β'- Δ'- Ε' Μοίρες Καταδρομών και της 2ης Τακτικής Διοίκησης / Δυνάμεων Καταδρομών σε "2ο Σύνταγμα Αλεξιπρωτιστών" με τις 1η και 2α Μοίρες Αλεξιπρωτιστών.



Εκπαίδευση Καταδρομίων στα γόνα.

1968: Συγκρότηση της "Α' Μοίρας Αμφιβίων Καταδρομών", με απευθείας υπαγωγή της υπό τη Διοίκηση Καταδρομών.

1976: Ένταξη υπό τη Διοίκηση Καταδρομών του "32ου Συντάγματος Πεζοναυτών" με τα τρία Τάγματά του και τις υπομονάδες του και με έδρα το Βόλο.

1978: Διαχωρισμός της Διοικήσεως Καταδρομών σε "Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων" στο ΓΕΣ και σε "ΙΙΙη Μεραρχία Ειδικών Δυνάμεων", με ταυτόχρονη μετονομασία όλων των τότε Συγκροτημάτων και Μονάδων τους σε "ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ".

1988: Διάλυση της ΙΙΙης Μεραρχίας Ειδικών Δυνάμεων.

Συγκρότηση της "32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών" και υπαγωγή της υπό την 1η Στρατιά.

Συγκρότηση του "13ου Συντάγματος Αμφιβίων Καταδρομών" (13 ΣΑΚ) με τις Α' και Γ' Μοίρες Αμφιβίων Καταδρομών και υπαγωγή υπό το ΓΕΣ/ΔΕΔ.

Υπαγωγή του 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών υπό την ΑΣΔΕΝ.

Υπαγωγή του 1ου Συντάγματος Καταδρομών υπό το Γ' ΣΣ.

1996: Συγκρότηση της Ζ' Μοίρας Αμφιβίων Καταδρομών και υπαγωγή της υπό το 13 ΣΑΚ.

1998: Ανεξαρτητοποίηση του Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ) και υπαγωγή του υπό το 13 ΣΑΚ.

Ανεξαρτητοποίηση των ΕΤΕΘ (2ο-3ο-4ο-5ο-6ο ΕΤΕΘ) και υπαγωγή τους στο 13 ΣΑΚ.

Υπαγωγή υπό το Β' Σώμα Στρατού των: 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, 1ου Συντάγματος Καταδρομών και 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών.

2001: Με απόφαση του ΓΕΣ το 13ο ΣΑΚ αναδιοργανώνεται σε 13η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (13η ΔΕΕ) επιπέδου Ταξιαρχίας.

04 Ιαν 2003 Διάλυση του 2ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών.

Αναδιοργάνωση του 1^{ου} ΣΚΔ σε 1η Ταξιαρχία Καταδρομών-Αλεξιπτωτιστών με υπαγωγή σ' αυτήν της 1ης και 2ης Μοίρας Αλεξιπτωτιστών, και Β', Δ' και Ε' Μ.Κ/Δ.

2005

Η Ι ΜΠ αναλαμβάνει τη διοικητική διοίκηση των 71 Α/Μ ΤΑΞ, 1ης ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ και 32 ΤΑΞ ΠΖ/Ν.

Το Β'ΣΣ αναλαμβάνει τη Διοικητική Διοίκηση της 13ης ΔΕΕ.

2013

Την 15 Νοε η Ι ΜΠ, στα πλαίσια της Νέας Δομής Δυνάμεων 2013-2027, υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Στρατού και μετασταθμεύει στη Βέροια, στο Στρατόπεδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ», αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τη διοικητική διοίκηση της 13ης ΔΕΕ και της 1ης ΤΑΞΑΣ.

Την 29 Νοε διαλύεται το Β' ΣΣ.

2017

Την 17 Μαρ, με εντολή της Ιεραρχίας, μεταστάθμευση του ΓΕΣ/ΔΕΔ από το στρδο «ΠΑΠΑΓΟΥ», στο στρδο «ΣΕΕΜΑΝ» (Ασπρόπυργος).

Αυτές ήταν οι σπουδαιότερες μεταβολές στην οργάνωση, υπαγωγή και λειτουργία των Μονάδων Καταδρομών και των μετέπειτα Ειδικών Δυνάμεων.



Η εκπαίδευση των Ειδικών Δυνάμεων

Οι Ειδικές Δυνάμεις, από τη φύση τους (χαρακτηριστικές ιδιότητες, δυνατότητες και περιορισμοί) απαιτούσαν πάντοτε, την από κάθε πλευρά, άρτια και ρεαλιστική βασική και ειδική εκπαίδευση του προσωπικού τους, (αξιωματικών και οπλιτών), το οποίο έπρεπε υποχρεωτικά να προέρχεται από εθελοντές, επιλεγμένους με αυστηρά κριτήρια νοημοσύνης και ψυχικών και σωματικών ικανοτήτων. Έτσι, η εκπαίδευση όλων των Καταδρομένων (αξιωματικών και οπλιτών) στην Τεχνική και Τακτική των ειδικών επιχειρήσεων ήταν εντατική, σκληρή και επίπονη και σε όλο το διάστημα της θητείας τους στις Ειδικές Δυνάμεις, γιατί το υψηλό επίπεδό της αποτελούσε και αποτελεί, τη βασική και θεμελιώδη προϋπόθεση της επιτυχίας τους.

Οι πολλές και σοβαρές εξάλλου απαιτήσεις, που απέρρεαν από τους καθιερωμένους κανόνες και τρόπους της "τακτικής χρησιμοποίησης" των Μονάδων των Ειδικών Δυνάμεων, επέβαλλαν την υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού τους:

Στη διαβίωση και στον αγώνα κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες εδάφους και καιρού (αναρριχήσεις, ορεινός αγώνας, αγώνας σε χιονοσκεπαστες περιοχές, διάβαση υδάτινων κωλυμάτων, εξαντλητικές πορείες επί ανωμάλου εδάφους και σε μεγάλες αποστάσεις κ.α).

Στην εξοικείωση με το υγρό στοιχείο (θάλασσα, ποτάμια, λίμνες), στους τρόπους κινήσεως και μεταφοράς δια μέσου αυτού και στη χρήση πλωτών γενικά μέσων.

Στις πάσης φύσεως καταστροφές και δολιοφθορές.

Στον εθισμό και στην απόκτηση της απαιτούμενης πείρας στις ταχείες αερομεταφορές, με αεροπλάνα και ελικόπτερα.

Σε εξειδικευμένα αντικείμενα, ανάλογα με τον τύπο της Μονάδας Ειδικών Δυνάμεων, όπως:

Αλεξιπτωτιστών, Βατραχανθρώπων, Χιονοδρόμων, Ανορθόδοξου Πολέμου, Αμφιβίων Καταδρομών και Πεζοναυτών.

Στην πραγματοποίηση, από όλες γενικά τις Μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων μεγάλου αριθμού ασκήσεων, εκτελουμένων με ρεαλιστικό τρόπο για την, κατά το δυνατό, προσομοίωση με συνθήκες μάχης και

- Στη συμμετοχή Μονάδων και Τμημάτων των Ειδικών Δυνάμεων σε διάφορες διακλαδικές και συμμαχικές ασκήσεις.

Προκειμένου τέλος, να αυξήσουν τη μαχητική τους αξία, οι Μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων καλλιεργούν, συνεχώς και παράλληλα με την παραπάνω ποικίλη εκπαίδευση στο προσωπικό τους το υπέροχο "Πνεύμα Μονάδος", που κληρονόμησαν από τους παλαιμάχους Ιερολοχίτες και Καταδρομείς και διατηρούν ζωντανή την ιστορία και τις παραδόσεις τους.

Η συμμετοχή των Ειδικών Δυνάμεων σε αθλητικές εκδηλώσεις.

Παράλληλα με την εκπαίδευση και τις λοιπές δραστηριότητές τους, οι Μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων συχνά συμμετέχουν σε πολλές και ποικίλες αθλητικές εκδηλώσεις, (Στρατιωτικούς Αγώνες, Σκοπευτικούς Αγώνες, Κλασικά και Ομαδικά Αθλήματα, Αγώνες Αλεξιπτωτιστών, Χιονοδρόμων κ.α), στο εσωτερικό τους και κυρίως στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Οι πολλές και αξιόλογες ατομικές και ομαδικές τιμητικές διακρίσεις, (κύπελλα, μετάλλια, βραβεία, διπλώματα κλπ), που κατά καιρούς τους απονεμήθηκαν, αποτέλεσαν την επιβράβευση των ευγενών προσπαθειών τους στον τομέα του Αθλητισμού. Μια από τις πλέον διακεκριμένες επιτυχίες τους - ίσως η σπουδαιότερη - ήταν η οριστική κατάκτηση, ύστερα από υπεράνθρωπες διαδοχικές προσπάθειες, του επαμειβομένου "Τροπαίου Κορέας" το έτος 1955.

Εδώ θα πρέπει να προστεθούν και οι θεαματικές αλλά ριψοκίνδυνες στρατιωτικές επιδείξεις τους, (Αναρριχήσεις, Καταδρομών, Καταστροφών, Διάβαση υδάτινων κωλυμάτων, Αλεξιπτωτιστών, Βατραχανθρώπων, Χιονοδρόμων, Πεζοναυτών κλπ), μπροστά σε Έλληνες και ξένους υψηλούς, πολιτικούς και στρατιωτικούς επισκέπτες, οι οποίοι πάντοτε εκφράζονταν με τα καλύτερα λόγια για το υψηλό επίπεδο εκπαιδεύσεως και μαχητικότητας των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων.

ΕΤΟΣ Δ' - ΦΥΛΛΟΝ 5^{ΟΝ} (66)

Εφημερίδα των Λ.Ο.Κ

ΑΘΗΝΑΙ, ΜΑΪ-ΟΣ 1952

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΣ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: ΕΦ. Α. Ο. Κ. ΒΕΤ 902
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 30-049

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ Α. Κ.

ΤΟ ΤΡΟΠΑΙΟΝ ΚΟΡΕΑΣ



Η κοινωνική προσφορά των Ειδικών Δυνάμεων

Η Μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων, κατά τη διάρκεια των 50 χρόνων ειρήνης, ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της χώρας μας, έδωσαν παντού και



Διάσωση τραυματία.

πάντοτε το παρόν και βοήθησαν με προθυμία και ενδιαφέρον και σε όποια έκταση μπορούσαν τις Κρατικές Αρχές και τον πληθυσμό σε όλες τις κατά καιρούς παρουσιασθείσες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (θεομηνίες, σεισμούς, πυρκαγιές,



Εθελοντική Αιμοδοσία από Καταδρομείς

ατυχήματα γενικά, διασώσεις κινδυνευόντων ή αποκλεισμένων ατόμων κλπ). Για αυτήν την κοινωνική και ανθρώπινη προσφορά τους, αποσπούσαν πάντοτε τα πλέον κολακευτικά σχόλια τόσο του λαού όσο και των μέσων μαζικής ενημέρωσης (τύπου, ραδιοφώνου, τηλεόρασης).

